

**Script filmpje:
Intro
“Een bloem voor jou”**

Hallo,

Wie wil jij eens in de bloemetjes zetten?

Misschien is dat mama, papa, broer of zus?

Een nonkel, je meter, een vriendin, ...?

Kortom mensen die veel voor je betekenen en je op de één of andere manier wil bedanken.

Misschien is er binnenkort iemand jarig of is het bijna moeder- of vader-dag?

En heb je het idee om iets maken en te geven aan die persoon?

Het hoeft zelfs geen speciale dag te zijn,

want je kan je elke dag tonen hoe veel je van hen houdt.

Wel, wij hebben het idee om de persoon waar jij om geeft - letterlijk - in de bloemetjes te zetten.

Het idee is om een miniatuurbloem te maken met vind-materiaal.

Uitleg over hoe je die bloem kan maken, vind je terug in één van de volgende filmpjes.

