

Script video 'geluid', Nils en Saar.

Dag kindjes allemaal, we zijn er terug en zoals je ziet, we zijn er met zijn twee. We verspringen af en toe een beetje, maar we wilden met zijn twee zijn omdat we elkaar missen en we missen jullie ook.

Goed, we gaan een atelier doen en wat gaan we doen deze keer, we gaan werken rond 'geluid'. Geluid is alles wat je kan horen met je oren. Er zijn zelfs kunstenaars die daar grote werken mee maken en er woont er zelfs eentje in Sint-Martens-Latem. Die kunstenaar heet 'Maria Blondeel' en zij kent Sabine persoonlijk. Maria heeft gevraagd of jullie geluidsopnames willen maken waarmee zij dan kunst kan maken. Hoe cool is dat !

Dan gaan we moeten kiezen waar we die opnames gaan maken, dat kan binnen, buiten, in het park, in de supermarkt, dat kan van de televisie zijn, van de radio, dat mag je allemaal zelf kiezen.

'en hoelang moeten die opnames zijn ?, Saar'

Dat moet telkens 7 seconden zijn, maar als je natuurlijk niet veel hoort in die 7 seconden, mag dat natuurlijk langer duren.

7 seconden, en wat ga je daar dan verder mee doen, wel je gaat heel goed luisteren naar die opname en dan ga je horen welke dingen je allemaal hoort en misschien zijn er zelfs dingen waarvan je normaal niet denkt dat je die zou horen, of dingen die je bijna verzint dat je hoort. En al die dingen mag je allemaal apart op een papier tekenen, of schilderen of zelfs 'knustelen' voor mijn part.

Maar de bedoeling is dat je de dingen die je luid hoort, groot tekent en de dingen die je stiller hoort klein tekent. Geluid is een geluidsgolf, zoals in het atelier dat we helemaal in het begin van het jaar hebben getekend. Op en neer gaan en de bedoeling is om op de muur of op een tafel met een bolletje wol een geluidsgolf maken. En daarna ga je je tekeningen of werkjes op die golf plaatsen. Misschien zijn er dingen die overlappen, dingen die heel ver uit elkaar liggen en dan kan je die bv. aan die kant van de golf plaatsen en andere aan de andere kant. Dat mag je zelf kiezen, maar de bedoeling is dat je daarvan een grote foto maakt of vraagt aan iemand om je daarmee te helpen.

En stuur die dan naar info@lukiart.be en dan zetten wij jullie werken op onze instagrampagina.

Wij zijn zo benieuwd naar wat jullie maken, het is zo belangrijk dat jullie blijven tekenen, schilderen, knustelen gelijk je zelf wilt, het is immers jouw uitdrukking en die is belangrijk. Het is heel moeilijk met deze corona-crisis en het is voor Nils, Saar en voor Sabine moeilijk. We missen jullie en we hopen dat we weer heel snel mogen samenkomen. Als jullie eens een mailtje willen sturen, dat mag ook altijd, naar Sabine. En heel belangrijk is om jullie geluidsopnames ook door te sturen naar info@lukiart.be

Wat heb je nodig, papier, lijm of tape, teken- of schildergerief, vrije keuze en een bolletje wol !

Maak het maar zo groot en zo gek mogelijk, want dat hebben wij graag. Heel expressief, veel kleur. Goed, maak er iets moois van en we zien jullie binnenkort terug, veel plezier. Daag !

LuKiArt vzw – Twee Dreven 29 – 9830 Sint-Martens-Latem
www.lukiart.be , tel. 0475 803403 Sabine Pauwaert
ON 0453.824.072

