

Script video 'gekke bekken atelier', Nils:

hey allemaal,

Ik hoop dat jullie allemaal een beetje gezond zijn. Jullie hebben er nog altijd zin in, want tegenwoordig thuis zitten, school en nu nog een atelier. Ik vind dat eigenlijk ook wel raar, maar dat wil niet zeggen dat we geen leuke dingen kunnen doen. Dus we gaan aan de slag.

Vandaag gaan we werken met gezichtsuitdrukkingen ! Dus eigenlijke emoties. Je kan blij zijn, je kan verdrietig zijn of boos zijn. Dat zijn allemaal gezichtsuitdrukkingen. We gaan die tekenen en uitknippen. Bijvoorbeeld de neus van 'een leeuw' kun je tekenen. Als je niet goed weet hoe die eruitziet kun je heel gemakkelijk op google of een andere site gaan zoeken naar 'hoe teken ik een bepaald dier'. En dan moet je zelf een beetje gaan zoeken, dit is nu een leeuw. IK heb die uitgeknipt en je kunt die ook vastmaken met een stukje plakband op je gezicht en dan kun je daar een foto van maken. Dat is wat we eigenlijk gaan doen. En dat is alleen nog maar een neus. We kunnen het ook een oog, een combinatie en dan een leuke foto of een filmpje. Maak zoveel mogelijk variaties.

IK had daarjuist bv de leeuwenneus, dan doe ik daar dit bij en een oog. Maak de gekste combinaties. Hoe meer verschillende combinaties, hoe leuker, hoe plezieriger. Nu je kan heel simpel tekenen in zwart/wit, maar je kan ook schilderen, met kleurtjes werken. Eender hoe je wilt, hoe gekker hoe liever.

Voor de kindjes van de tekengroep, ook nog heel erg leuk, dit is een beetje een andere aanpak. Maar ik heb oogjes gemaakt, ik heb daar gaatjes in gemaakt en ik plak die gewoon vast met papiertape en daar kun je natuurlijk heel gekke dingen mee doen. (gewoon strepen en dan daarop getekend).

Dit is dan weer een ander voorbeeld en op deze manier verander je eigenlijk heel je gezicht.

Maar het is ook leuk om af en toe niet te laten zien hoe je je voelt, dan kan je je andere gezichtsuitdrukking op je gezicht kleven.

Dus wat is de bedoeling, ik zou heel graag hebben dat jullie eens op zoek gaan naar die gelaatsuitdrukkingen, dierenneuzen, eender wat je zou willen, strikken, hoeden, je mag ook dingen maken. Je kunt ook een pruik opzetten of een gekke bontmuts opzetten. Zoals je ziet, ik ga ook nog informatie meegeven. Ik vraag aan Sabine om foto's te posten die je gemaakt hebt.

Zoveel mogelijk, doe maar lekker gek ! Maak maar eens een filmpje, met grote broer, grote zus, misschien zelfs met je huisdier.

Maak een leuke foto, filmpje en dan zie je maar en stuur die door, want wij houden er zo van om jullie werk te zien. Goed ! Als jullie vragen hebben, neem contact op met Sabine of op een andere manier.

Ik zou zeggen heel veel plezier en laat ons zien wat jullie kunnen, hoe gek jullie zijn. Ik kijk er alvast naar uit !

