

Script Filmpje Alvar:

Hallo allemaal,

Welkom op het videoatelier van LuKiArt. We geven jullie vandaag een hoop inspiratie om enkele bladzijden van jullie dagboek in te vullen, op een leuke manier. We proberen te denken aan materialen die iedereen in huis heeft omdat we niet kunnen samenkomen in het atelier.

Wat heb je nodig? schaar, lijmstift, potloden, papier en eventueel verf of andere tekenmaterialen.

Vandaag maken we kennis met [Oliver Jeffers](#), een nieuwsgierige kunstenaar die voor alle leeftijden werkt. Hij maakt kunst voor grote en kleine kinderen. Hij maakt kunst voor grote mensen en hij schrijft ook verhalen. Hij vraagt nu ook aan iedereen om zorg te dragen voor elkaar en gewoon gezellig thuis te blijven en vooral veel te tekenen, schrijven en schilderen.

Oliver Jeffers maakt vaak collages die hij knipt van alles uit oude tijdschriften en plakt die op een blad. Vaak tekent hij er zelf allemaal ideetjes tussen met potlood, verf of stiften. Hij tekent ook graag gekke dingen op oude schilderijen die hij vindt op een rommelmarkt. Zo toont hij wat er in zijn hoofd zit of in het hoofd van de personages uit zijn verhaal. Soms lijkt het op een tekstballon, maar dan zonder tekst, met beelden en tekeningen. Soms is het meer een grote wolk vol gekke kronkels en ontploffingen van vliegtuigen, pollepels, beesten en nog veel zotte dingen.

Ik kan me inbeelden dat je hoofd er binnenin ook zo'n beetje uit ziet. Soms geordend, want dan heb je alles op een rijtje en soms ook helemaal ontploft omdat er van alles tegelijkertijd in zit dat er niet uit kan. Misschien is dat nu nog meer dan ooit zo. Misschien wil je nu iets vertellen aan je vrienden, maar lukt dat niet goed omdat je ze minder ziet. Misschien heb je daarom plots meer gedachten in je hoofd. Misschien is het soms rustig in je hoofd, te rustig zelf en lijkt je hoofd bijna leeg.

Teken jezelf piepklein onderaan op het blad. Laat de binnenkant van je hoofd ontploffen in een collage boven je hoofd in beelden, veel beelden!

Veel plezier en hou het verder allemaal veilig en gezellig thuis.